

GROTE CLUBACTIE

KOMEND NAJAAR ZAL IN HET TEKEN STAAN VAN "DE GROTE CLUBACTIE".

HIERMEE HOPEN WE VEEL EURO'S OP TE HALEN, OM VOLGEND JAAR, ONS JUBILEUMJAAR, VEEL LEUKE ACTIVITEITEN TE KUNNEN ORGANISEREN. WIJ REKENEN DAN OOK OP VEEL ENTHOUSIASTE DEELNEMERS.

OVER DE BIJNA AFGELOPEN ZOMER ZAL IK HET MAAR NIET HEBBEN (TE VEEL ZON & TE WEINIG WATER).

WAT HEBBEN WE AFGELOPEN ZOMER VEEL PLEZIER GEHAD DIT BEGON AL MET DE LEUKE VISWEDSTRIJD.

TOEN DE GRANDIOZE DEMODAG, MAAR OOK "DE GONDELVAART" LIGT ONS NOG VERS IN HET GEHEUGEN.

MET ALS KLAP OP DE VUURPIJL, ONS JAARFEEST WAT BIJNA NIET TE OVERTREFFEN VALT, MET EEN ENORME OPKOMST, EN EEN MEGA GEZELLIGHEID. KORTOM ALS U ER NIET BIJ WAS? HEEFT U WAT GEMIST.

WEL WIL IK VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM DE ORGANISATIE VAN AL DEZE ACTIVITEITEN TE BEDANKEN VOOR DE INZET EN ALLE VRIJE TIJD DIE ER VOOR NODIG WAS OM DIT VOOR "ONS" TE DOEN.

DE VERWACHTINGEN VOOR VOLGEND JAAR ZIJN DAN OOK AL HOOG GESPANNEN.

HET BESTUUR HEEFT DEZE ZOMER OOK EEN GESPREK GEHAD MET DE WOORDVOERDER VAN DE FAMILIE MONNA, DIT GESPREK WAS ZO POSITIEF DAT WIJ ALS BESTUUR DAN OOK DE OVERTUIGING HEBBEN DAT ER OP TERMIJN EEN NIEUWE HAVEN KOMT OP DE HUIDIGE LOCATIE. ZOWEL DE GEMEENTE DE LIER ALS DE FAMILIE MONNA HEBBEN DE INTENTIE UITGESPROKEN OM OP DE HUIDIGE LOCATIE EEN NIEUWE JACHTHAVEN TE ONTWIKKELEN. INMIDDELS HEBBEN WIJ OOK EEN EIGEN WEBSITE ONDER ONZE EIGEN NAAM NAMELIJK www.wsv-westland.nl

DIT ALLES MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE WEBMASTER KOOS LANGELAAN.

DEZE SITE IS ZEER DE MOEITE WAARD OM TE BEZOEKEN VOOR EEN IEDER DIE BEGAAN IS MET ZIJN OF HAAR VERENIGING, OF MET DE WATERSPORT IN HET ALGEMEEN. VERDER WENS IK U EEN GOEDE BERGING OP 18 OKTOBER EN U REGELMATIG TEGEN TE KOMEN IN "ONZE WINTERKANTINE".

Richard Busscher.

Water Sport Vereniging Westland

Uitgave: september 2003

Opgericht 26 oktober 1974

Rabo Bank Nr:13.53.69.835

Giro Nr: 3507311

Voorzitter

Richard Busscher
Windmolen 11
2678 DK De Lier
0174-627776

Secretaris

Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029

Penningmeester

Gerda Orië
Jac.Boezemanstraat 339
3145 VG Maassluis
010-5913875

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Harry v Leeuwen
Markenborgh 71
2678 CB De Lier
0174-517499

Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch bereikbaar;
06-18374795
0174-516724

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702
wswestland@zonnet.nl

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

WSVW De Lier

Redactie

Jan Grootcholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl



**Ons informatieboekje bestaat dankzij onze adverteerders.
Onze adverteerders bestaan van hun klanten en dat
zouden wij kunnen zijn.**

Nieuwe Hellingleiden

J.P.Hoevenaar	Zeereep 61	2681 XD	Monster
A.M. van Dorp	Lierweg 85	2678 C T	De Lier
J.H.M.Vijverberg	Noord Lierweg 28c	2678 LV	De Lier
H.Noordam	Hazelaarhof 8	2691 DN	s-Gravenzande
J.Verseveldt	Pr.Margrietsingel 28	2285 HP	Rijswijk
J.A.Willemsen	Maroc 13	2678 W	De Lier
S.W.Kuijvenhoven	Vlietweg 16	2671 NC	Naaldwijk
P.Enthoven	Vijverberglaan 14	2675 LC	Honselersdijk
A.C.Vreugdenhil	Kralingerweg 3	2678 LR	De Lier
J.Krijger	L. van Adrichem 9	2678 CZ	De Lier
R.Beuker	L.Wateringkade 5	2295 RM	Kwintsheul

Van Jaarligger naar Winterligger

J.W.Grootscholten	Slangenburgh 20	2681 NL	Monster
Naam schip :		PROEMEL	

Opgezegd

F.J.G.Reimold ++++++++ uit Maasdijk

Liggeld

Ca. half september krijgt u de acceptgiro in uw bus betreffende het winterliggeld. Het liggeld moet bij ons binnen zijn voor de bergingsdag 18 oktober 2003. Kunt u door omstandigheden niet op tijd betalen, neem dan contact met mij op, voor een eventuele betalingsregeling.

Gerda Orië Tel. 010-5913875 of stuur een e-mail wswestland@zonnet.nl

Winterberging

Leden die eventueel van de winter in de haven willen blijven liggen, krijgen **3,00 euro korting per m2**.

Heeft u interesse! meldt u zich bij de havenmeester Piet v.Veldhoven.

Beste watersportvrienden

We gaan op 18 oktober (met als uitwijkdatum 25 oktober) weer uit het water. De organisatie van de berging is volledig in handen van Richard Busscher, Peet Smit en Piet van Veldhoven. (dus voor vragen uitsluitend bij deze mensen) Dit voorkomt problemen met het indelen van de plaatsen op de kant.

De bergingsregels weer even opfrissen:

1. Zorg dat u op tijd bent.
2. Zorg dat uw liggeld betaald is.
3. Zorg dat uw vervoersmiddel niet in de weg staat.
4. Zorg dat er 2 lange touwen (6 meter) aan uw boot zitten.
5. Zorg dat u niet op uw boot bent als hij in de kraan hangt.
6. Zorg dat uw bokken duidelijk gemerkt zijn.
7. Zorg dat uw bokken op de juiste plaats staan.
8. Zorg dat u de aanwijzingen van de bovengenoemde personen en de bergers opvolgt.
9. Kijk in het voorportaal van de kantine waar uw boot komt te liggen en hoe laat u aanwezig moet zijn.
10. Zorg dat u op tijd informeert naar de ligplaats en de richttijd van uw schip aangaande de berging, bij bovengenoemde mensen.
11. Zorg dat de bergingsploeg voorrang krijgt met het eten en koffie drinken, dit vanwege de ruimte in de kantine.
12. Zorg dat u niet onder de boten door gaat lopen terwijl deze in de kraan hangen, dit vanwege de veiligheid.
13. Zorg dat uw kinderen tijdens de berging niet op het bergingsterrein lopen.
14. Zorg ervoor dat iedereen een fijne dag heeft tijdens het hellen en het verblijf op de kant.

Het afspuiten van de boten gebeurt tegen de prijs van € 7.00 per boot, na het afhalen van een sticker in de kantine.

Deze sticker dient aan bakboord op een ruit geplakt te worden.

Richard Busscher

DE GROTE CLUBACTIE

Tijdens de laatste jaarvergadering, werd er unaniem gestemd om mee te doen met de lotenverkoop.

De opbrengst die ten goede komt aan onze vereniging en zullen we goed kunnen gebruiken, want in 2004 vieren we ons dertig jaar bestaan van W.S.V. Westland.

We rekenen erop dat ieder lid van ons minimaal vijf loten verkoopt voor het bedrag van 2,50 euro per lot.

Voor de vereniging betekent dat 2 euro winst per lot.

Dus hoe meer hoe beter!!!!

Met de loten zijn grote prijzen te verdienen, geldprijzen maar ook vakantie reizen en nog vele anderen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt via media en televisie.

Was u niet op het jaarfeest, en heeft u dus nog niet gereageerd? bel mij dan nu direct op, om door te geven hoeveel loten u gaat verkopen.

Want we rekenen ook op uw steun.

De bestelde loten moeten worden afgehaald op vrijdag 3 oktober tussen 17.00uur en 18.00uur of zaterdag 4 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur in de winterkantine.

Bij afhalen van de loten contant afrekenen.

**Gerda Orie
Joke Kroonen**

**Tel 010-5913875
Tel 0174-514029**

Ode aan de watersportvereniging

Watersportvrienden van de WSVW.

Wat heerlijk om daar lid van te mogen zijn, en af en toe ook ons steentje daartoe bij te dragen.

Daar word je ook weer voor beloond met een medewerkeravond.

Een heel ontspannend samenzijn met al de medewerkers, waarbij ook de nodige overheerlijke gerechten en de nodige drankjes rondgingen.

Dit geheel was (hetgeen ook wel gezegd mag worden) goed georganiseerd door Joke Kroonen en daarvoor onze gemeente complimenten.

Hopende dat een ieder zich weer volledig gaat inzetten, zal de gezelligheid en sfeer zeker nog lang blijven bestaan in onze vereniging.

Het was al met al een avond om niet te vergeten.

Aad Visser



Paasklaverjassen.

Het is al even geleden maar toch nog even de uitslagen van het paasklaverjassen van vrijdag 18 april 2003.

4 tafels waren er compleet, welke onder de deskundige kaartleiding viel van Wilfried en waar de drankjes en hapjes verzorgd werden door Corrie v d Noll.

De prijswinnaars waren:

Piet Reygersberg	5336 punten
Joke Krijger	5256 punten
Leo Krijger	5147 punten
Harry van Leeuwen	4984 punten

Poedelprijs

Koos v d Kaay	3914 punten
---------------	-------------

Tot ziens bij het kerstklaverjassen

Activiteiten kalender

3 en 4 oktober loten grote clubactie afhalen in de winterkantine

18 oktober is de berging van de boten

14 november is in de winterkantine de bingo avond

19 december in de winterkantine kerstklaverjassen

Nieuws over onze website

Zoals bij de meeste van u bekend, heeft onze vereniging sinds 21 april j.l. een eigen Internet site. De leden van onze vereniging met een Internetaansluiting, voor zover bij mij bekend, ontvangen per e-mail regelmatig een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen op onze site. Met ingang van 9 september j.l. beschikken we over een eigen "domeinnaam", dat wil zeggen, dat de site niet langer vanaf mijn eigen homepage bij mijn provider Planet Internet en via een omweg, om de site een enigszins herkenbare naam te geven, (was: wsv.westlandvereniging.nl), maar rechtstreeks op een eigen naam, op een professionele server draait. Dit heeft diverse voordelen, sneller, meer bezoekers omdat de site nu ook gevonden kan worden door de bekende zoekmachines zoals b.v. Google, Lycos, Ilse, Yahoo enz. Over bezoekers hebben we trouwens toch niet te klagen, op het moment dat ik dit schrijf (10 september) staat het bezoekersaantal al op 1221, waaronder diverse buitenlandse uit o.a. de V.S., Brazilië, Duitsland, Denemarken en Portugal. Een ander voordeel is dat er nu geen balkje met advertenties meer is. Voor iedereen die nog niet bekend was met het *nieuwe* internetadres van onze vereniging volgt hier het nieuwe adres: <http://wsv-westland.nl> . U kunt dit, nadat u internetexplorer heeft opgestart, invoeren in het balkje bovenaan achter "adres" en het bekende "e" teken van Explorer. Een tweede manier is, klik op **start**, dan op **uitvoeren**, en in het venstertje wat dan verschijnt, tikt u achter **openen**: <http://wsv-westland.nl> . Klik dan op **ok** en u gaat naar onze website. Op de beginpagina vindt u dan bovenaan in de oranje balk het menu, waarmee u de verschillende pagina's kunt bezoeken. U vindt hier o.a. de *Agenda*, met daarin alle geplande activiteiten van onze vereniging, een pagina met *watersportnieuws*, een fotopagina, waar u foto's kunt bekijken van b.v. de berging en

tewaterlating, de viswedstrijd, de gondelvaart enz. en een pagina met reisverhalen van onze leden. Verder een pagina over *onze haven*, met daarop een plattegrond met indeling en als u dan op een boot klikt, krijgt u een foto te zien van deze boot met enkele gegevens, dus ook uw boot staat erop. Ook kunt u zich op de site aanmelden voor onze nieuwsbrief via e-mail (ook afmelden, maar dat is gelukkig nog niet voorgekomen). Voor iedereen met een Internet aansluiting, die nog niet bekend was met onze site zou ik willen zeggen, kom eens kijken en ik weet zeker dat ook u een van onze vaste bezoekers zult worden!

Regelmatig komen er nieuwe zaken op te staan en worden oude verwijderd, dus als geregelde bezoeker blijft u steeds op de hoogte van alle nieuws en activiteiten. Leuk voor u en voor ons, het maken en bijhouden van een website is ontzettend veel werk, maar heel erg leuk om te doen. Voor alle duidelijkheid nog een keer de URL (internetadres):

<http://wsv-westland.nl> .

Het e-mailadres (nieuw) van onze site is info@wsv-westland.nl , hier kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen, suggesties, nieuwtjes op watersportgebied en ook kunt u watersportspullen te koop zetten of vragen op onze website, alles van een lampje tot een complete boot kunt u hier plaatsen. Met of zonder foto en geheel *gratis*. Diegenen zonder e-mail kunnen deze zaken uiteraard ook via de post aan mij sturen, dan zet ik ze op Internet.

Tot ziens op onze website!

Koos Langelaan, (v.d. "Noorderzon")

Paulus Buijsstraat 157

2613 HP Delft.

Tel. 015-2626422 / 06-51604046

Gondelvaart 8 augustus 2003

Beste watersportvrienden,

Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig een oproep gedaan op uw fantasie en uw creatief inzicht om toch maar weer mee te kunnen doen (na het succes van verleden jaar) met de Lierse Gondelvaart in de feestweek. We konden ook dit jaar weer op de steun van Gerrit en Daan de Bruin rekenen, die hun boot beschikbaar hebben gesteld. Reuze bedankt Gerrit en Daan. Deze boot hebben we omgebouwd tot een echt Romeins galjoen. We konden de boot gelukkig dinsdag ochtend ophalen en neerleggen achter van Beurden, want anders hadden wij hem echt niet op tijd afgehad. Je weet ook nooit hoe het weer uitpakt, nou dat hebben we geweten! Wat een hitte, subtropisch 35 tot 37 graden en dat in het hoekje bij de blokhut. Maar door de ervaring van verleden jaar ging het toch best rap. Ik had bij de bibliotheek wat documentatie over de Romeinen opgehaald, want Joke en Petra zouden hun best doen om de mensen aan te kleden die mee zouden varen. Dat was trouwens een hele klus: 4 Romeinse soldaten, een afgezant, Cleopatra, Cesar, 10 "slaven", een trommelaar, roergangers en een schipper. Een hele andere bemanning dan vorige jaar. Ik was begonnen met de bevoorrading van de materialen toen Aad Boers me spontaan aanbood een handje te helpen. Geweldig! Een handige vent erbij is nooit weg. Harry van Leeuwen zou helpen, dus een goed team. We hadden er plezier in en we spraken af alleen 's morgens tot even na de middag te werken, want het was te heet. Het moet leuk blijven, toch? Ik kon 's avonds nog wat doen dus het moest lukken, en ja hoor donderdag middag was de boot klaar voor het schilderwerk, dat werd verzorgd door mijn broer Geerd. Er moest nogal wat gedecoreerd en beschilderd worden en wat bleek, er was spontaan weer veel hulp, er liep op een gegeven moment een man of vijf à zes. Niet te geloven toch? Geerd bedankt voor je sponsoring van de materialen het zag er geweldig uit. Na nog wat kussens en attributen aan boord was het zo ver. Toen we daar aan begonnen, vrijdagmorgen, kwam Dick van de Vitamine tuin aangelopen en zei dat we bloemen konden krijgen, want alles draaide door op de veiling. Gerbera's bij Holstein vandaan. Dick had zat over. Nou dat was natuurlijk hartstikke leuk. Samen met Harry van Leeuwen heb ik alles opgehaald. Onze havenmeester Piet van Veldhoven hielp, zoals altijd, ook weer, driftig met verlichting en allerlei lopende

zaken. Na de middag was alles klaar. Wat was hij (de boot) weer mooi!

Eind van de middag zouden alle opvarende zich melden en gaan omkleden in de kantine, wat natuurlijk weer voor de nodige lol zorgde. Er was voor eten gezorgd, patat en de nodige versnaperingen, veelal gesponsord. Iedereen droeg zijn steentje bij. Alleen ik had een wat mindere dag, de hitte, slecht gegeten, te weinig gedronken of de zenuwen, ik weet het niet. Dus maar even wat gas terug. Gelukkig de optocht ging van start. Er waren 45 boten en wat een creativiteit, ik keek mijn ogen uit. Van klein tot groot, echt prachtig en professioneel. Ik had al gezegd, we doen niet mee voor een prijs maar voor het plezier en een hele leuke dag in de haven. Je zal maar in de jury zitten, want het was heel moeilijk. Wij hebben op 2 locaties vanaf de kant gekeken en de bemanning had het geweldig naar hun zin. We hadden zelfs Maas Orië zover gekregen om mee te varen en hij vond het een geweldige ervaring. Bij terugkomst aan de haven hadden Joke en Harry Kroonen het terras gezellig gemaakt en werd er lang nagepraat. De andere dag rond een uur of 9 à 10 uur gingen we de boot weer afbreken en opruimen en afvoeren.

Nico Arkesteijn, Aad Boers en nog een aantal hielpen mee. Het was zo weer gebeurd. Rond het middaguur was alles klaar en opgeruimd. Voor mij was het geweldig zoals iedereen spontaan geholpen heeft. Ik heb het weer als positief ervaren. Zo dragen we met elkaar de vereniging.

Nu kan ik wel iedereen bij naam gaan noemen, maar dan vergeet je altijd iemand (verleden jaar mijn eigen broer), dus doe ik dat maar niet meer. Iedereen die op welke manier dan ook betrokken was, heel, heel erg bedankt.

Volgend jaar ons jubileum jaar, doen we natuurlijk ook weer mee. Dus watersporters een feestboot. Heb je leuke ideeën, wil je graag meedoen of helpen, meld je dan bij het bestuur.

Groetjes Peter Smit

Beste watersportvrienden

Helaas raken we aan het einde van deze warme en prachtige zomer. We moeten nu weer gaan denken aan de winterberging. Dat is nooit leuk, want een boot hoort eigenlijk in het water thuis, daar is hij tenslotte voor gemaakt. Terugkijkend op deze hele mooie zomer met als gezellige hoogtepunten, de viswedstrijd op 14 juni en niet te vergeten de buitengewoon gezellige DEMO-dag van 28 juni, valt het toch wel op dat het erg rustig, zeg maar stil is aan de blokhut. Positief gezien kan het zijn dat de mensen die veel bij de blokhut te vinden waren, nu met het supermooie weer dagen en zelfs weken aan het varen zijn. Ik moet wel constateren dat veel kleinere boten bijna niet van hun plaats komen en de eigenaren haast nooit ziet. Hebben deze mensen geen tijd of voelen zij zich minder betrokken bij de vereniging?? Het zou prettig zijn als men van tijd tot tijd eens langs komt voor een babbeltje, voor de consumptieprijzen hoeft je het niet te laten, want die zijn nog steeds klantvriendelijk. Verder heb ik gemerkt dat er opvallend veel wrakhout de haven indrijft, boomstammen, vlonders, planken, etc. Mogelijk was het in het verleden ook zo, maar valt het nu meer op. De hellingbaan blijkt steeds meer een groot succes. Dit levert een leuke bijdrage voor de kas van de vereniging. Er we zijn veel mensen ter wille, dat blijkt wel. Aanvankelijk hadden we wat problemen met de hellingsleutels maar dat is inmiddels opgelost. Het hele hellinggebeuren bleek aanvankelijk niet prettig te verlopen, omdat een rijplaat naast de goot lag en een boot schuin in het water belande. Maar geen nood, we hebben tot ons geluk een bijzonder mens in de vereniging die nergens voor terug deinst. Met 'n ausdower(meegenomen uit de Heimat) en assistentie van ondergetekende klaarde hij deze klus om het geheel weer in orde te maken. Maar het is niet altijd werken geblazen, er is ook veel gezelligheid met een praatje en een kaartje leggen. Zo kabbelt deze mooie zomer 2003 veel te snel voorbij. We ontkomen er niet aan, we moeten ons toch weer klaarmaken voor de onvermijdelijke winter, maar die heeft ook zo z'n charmes. Gelukkig hebben we nog wat in het verschiet, 2 dagen met verschillende maten op de Ger-Linda naar de overkant. Zo is er altijd wel iets dat verassend is te beleven in een prettig en goed geleide vereniging.

Verder de groeten van jullie havenmeester Piet van Veldhoven.

De moppentrommel

Twee Belgen hebben fietsen gehuurd en zijn een ritje aan het maken. Opeens stapt een van de Belgen af, en hij laat uit beide banden lucht lopen. "Wat doe je nou?" vraagt de ene Belg. Zegt de ander: "Ja, mijn zadel zit een beetje te hoog."

Een Belg komt bij Blokker en ziet een thermosfles staan, hij vraagt aan de verkoopster: "Wat is dat?" "Nou, zegt de verkoopster: Dat is een thermosfles, alles wat je er koud instopt, blijft koud en alles wat je er warm instopt, blijft warm." "Ik neem er een." zegt de Belg. Terug gekomen in België neemt hij de thermosfles mee naar z'n werk, en zijn collega's vragen wat het is. Dus hij zegt: "Dat is het nieuwste uit Nederland, een thermosfles alles wat er warm in gaat blijft warm en alles wat er koud ingaat blijft koud. Vraagt zijn collega: "Wat heb je er nu inzitten?" Zegt die Belg: "Twee koppen koffie en een magnum!"

Er was een Belg zijn dakgoot aan het verven en telkens klom hij naar beneden om zijn kwast in de verf te dopen en weer omhoog om te verven enz. Toen kwam er een Nederlander langs, hij bleef even staan kijken en zei toen: "Hé, waarom neem je die pot verf niet mee naar boven, dan hoef je niet de hele tijd omhoog en omlaag te klimmen." "Nee," zegt de Belg "Dat kan niet, want dit is een grondverf!"



Havenfeest 13 september 2003

Op zaterdagmiddag ongeveer kwart voor vier begon de reis naar de Boerderij Burgersdijk aan de Burgerdijkseweg 34 in Maasland. Daar aangekomen waren er al een groot aantal watersporters aanwezig en zaten al een bakkie Maaslandse koffie te nuttigen inclusief een plakje cake. Nadat zo ongeveer iedereen aanwezig was (zo'n 90 man, dit was trouwens een record aantal deelnemers) opende de voorzitter de middag/avond met z'n verhaal tot hij het heft in handen gaf aan de heer des huize Hr. Keyzer de eigenaar van dit tuinbouwmuseum. Op deze dag begon voor de watersporters ook de aankondiging voor de grote clubactie, dit hield in dat een ieder wat loten kon bestellen om deze te verkopen waarvan een fiks bedrag bestemd is voor de vereniging. Joke en Gerda gingen bij iedereen langs om het een en ander betreft lotenverkoop te noteren. Onderhand werd er een drankje geserveerd en ging een aantal van de gasten met de heer Keyzer het tuinbouwmuseum bekijken. Wij werden buiten vereerd met een bezoekje van een goochelaar met supersnelle vingers. Onderhand werd binnen een voortreffelijk warm/koud buffet neergezet. Zo werd er heerlijk ontspannen gekletst en wat drankjes verorbert. Later op de avond verscheen ook nog het kamerkoor de Lee-deiners waarin Wilfried zijn stembanden in een goede conditie weet te houden.

Verder wordt de organisatie bedankt voor de geweldige middag/avond en kijken wij weer uit naar het volgend jaar. Geniet nog even na tijdens het bekijken van de fotosessie elders in dit boekje.

De internetters zullen ook meerdere foto's kunnen bekijken op de site van de WSVW.

Een feestganger.



Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is op de volgende data, zodat een ieder rekening kan houden met het inleveren van de kopie. Dit kan ook via E-mail.

Boekje 2003/1 verschijnt half maart;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 maart.

Boekje 2003/2 verschijnt half juni;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.

Boekje 2003/3 verschijnt eind september;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 september.

Boekje 2003/4 verschijnt half december;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 december

Jan Grootscholten

E-mail: (lejamo@kabelfoon.nl)