

## **Reisverhaal Stena zomer 2014.**

Op **zaterdag 2 augustus** vertrekken we tegen 8 uur onder een dreigende lucht. De mensen op het terras bij de blokhut vinden nog dat we wél durven. En inderdaad na de bocht bij Jarini begint het te spetteren. Dus maar even paraplu op, bij Sjors Jansen wordt het droog en blijft het gelukkig verder ook droog. We varen naar Leidschendam, waar we precies nog meekunnen door de sluis en bij Leiden de Oude Rijn op. Bij Alphen aan den Rijn vinden we het genoeg, het is warm! We zoeken een plekje in het Aarkanaal, zetten de parasolletjes op en gaan lekker rustig lezen/vissen, het is tenslotte vakantie en we hadden afgesproken in principe geen hele lange dagen te gaan varen.

Op **zondag 3 augustus** liggen we om 8 uur voor de spoorbrug in de Gouwe, volgens de Almanak van 2013 draait deze vanaf 8 uur, maar helaas, het blijkt vanaf 10 uur te zijn, dus boek/hengeltje maar weer gepakt. Dan door richting Gouda, de Julianasluis staat voor ons open, dat gaat dus vlot. De Hollandse IJssel op, de waaierschutsluis staat zowaar open, dat is pas de 2e keer dat we dat meemaken, vaker hebben we aan een paal moeten hangen omdat het lunchtijd was voor de sluiswachter. Na de brug in Haastrecht naar nichtje Monique gezwaaid die daar net naast woont. In Oudewater even gewacht tot de brugwachter bij de 2e brug zou arriveren, een boot van de andere kant draaide zelfs maar om. Na 5 minuten wachten toch maar ramen plat, mastje eraf en eronderdoor. Vlak voor IJsselstein een mooi plekje gevonden naast de camping.

**Maandag 4 augustus** eerst met de fiets boodschappen gehaald in IJsselstein, daarna de trossen los en op weg naar de Koninginnesluis in Nieuwegein. Als we met 2 boten in de sluis liggen, verwachten we de deuren achter ons dicht te zien gaan maar helaas. De sluiswachter komt vertellen dat hij storing heeft, de deuren willen niet dicht. Hij heeft de technische dienst gebeld en nu is het afwachten. Dus touwtjes vastgemaakt en dan maar vroeg lunchpauze. Als de TD gearriveerd is hopen wij snel resultaat te zien. Na een uurtje echter pas gaan de deuren dicht, dus wij juichen al, maar als de brug open is gegaan en alles wat lag te wachten binnengevaren is en aangemeerd ligt, weigeren de deuren nog steeds dienst. Pas na een half uurtje gaat het eindelijk gebeuren. In plaats van om 12 uur varen we nu om 3 uur de Lek op. Maar niet getreurd, het is gelukt en op naar sluis Hagestein. Daar hebben ze speciaal op ons gewacht voordat de deuren dichtgaan, dat is netjes. Om een uur of 6 liggen we voor anker op een plas bij Culemborg. We bbqen op het achterdek, heerlijk, wie doet ons wat!



**Dinsdag 5 augustus,** jammer, Wim heeft de vlaggetjes weer gevonden, de boot wordt weer gepavoiseerd, zoals ieder jaar pfff..... We vertrekken om 8 uur van de plas richting de oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede. Er kruisen net een paar binnenvaartschepen voor ons langs, appeltje, eitje hier, heel anders als bij Weesp, veel meer zicht! Een mooie tocht over de Nederrijn volgt al hebben we wel een behoorlijke stroom tegen. Bij jachthaven Het Eiland van Maurik tanken we diesel, het kan maar weer gebeurd zijn. Daar ontdek ik trouwens pas de grote opblaasletters met mijn nieuwe leeftijd aan de zijkant tegen de ramen, pfff.... Die vlaggetjes enzo moeten dus nu maar weg, hangen in de weg bij het tanken, haha. Sluis bij Maurik gaat daarna redelijk vlot, wel lachen weer zo'n stereotype Duitser in de sluis die z'n vrouw stijf zit te schelden vanuit z'n luie stuurstoel.

Later weer een mooi plekkie gevonden op de plas bij Opheusden. Lekker weer de bbq op het achterdek, 's avonds gezwommen en alvast de fietsen eraf. Morgen op familiebezoek bij 2 zussen en een broer van Wim, lekker weer een eindje fietsen!

**Woensdag 6 augustus:** Eerst droog, maar in de loop van de dag regen. En met 3 adressen om te bezoeken, betekent dat 3 x natregenen. Dus zus Betty gebeld en natuurlijk komt ze ons halen, gaat gezellig mee naar broer Kees en nadat we bij haar hebben gebarbequed brengt ze ons 's avonds naar zus Florie. Overal gezellig bijgekletst en 's avonds brengt zwager Henk ons weer terug. In het donker bij het licht van de mobiel proberen we de schapenkeutels te ontwijken terwijl we teruglopen naar de boot. Daar aangekomen schoenen en sokken uit en aan boord geklommen. Was een nuttige en gezellige dag, iedereen weer gesproken en nu verder lekker vakantie vieren.

**Donderdag 7 augustus:** Gisteren niet gefietst, dus dat gaan we vandaag maar doen. Leuke tocht gefietst door o.a. Wageningen en Rhenen, lekker geluncht onderweg. 's Middags als we weer op de boot zijn, krijgen we een flinke stortbui over ons heen, maar daarna is het weer stralend weer. Lekker gezwommen, gevist en geluierd.

**Vrijdag 8 augustus:** Vandaag weer verder de Rijn op tegen een flinke stroom opboksend, maar toch mooi varen hier! Voorbij Arnhem de Gelderse IJssel op, daar hebben we de stroom dus behoorlijk mee, dat gaat lekker. Op het Rhederlaag zoeken we een plekje en gooien het anker uit. Het begint na een mooie dag nu toch weer te regenen dus maar weer lekker een beetje luieren.

**Zaterdag 9 augustus:** Om 8 uur halen we de ankers op, het begint aardig te waaien, we gaan verder! Op de IJssel is weinig te merken van de wind, lekker de stroom mee, dat gaat hard zo. Voorbij Zutphen gaan we het Twentekanaal op. Bij sluis Eefde kunnen we na een kwartiertje wachten mee met een vrachtschip. Valt even niet mee om aan te leggen in de sluis maar het komt goed. Gezellig praatje met de dames stewards die daar vakantiewerk verrichten, leuke meiden, maar ze kunnen vanaf deze kant hier maar weinig betekenen voor je als ze zo'n 7 meter boven je staan..... Bij Almen aangelegd bij De Nieuwe Aanleg. Best plekje, beetje was gedaan, watertank gevuld en een heel mooie fietstocht van 35 km gemaakt.

's Avonds lekker in het restaurant gegeten (nog voor m'n verjaardag) en gezellig gekletst met een stel uit één van de campers die daar ook een mooi plekje hebben gevonden. Wim gaat nog een poosje vissen met de man van het stel en ik werk het reisverslag maar weer 'ns bij..... Nog bedenken wat we morgen gaan doen.

**Zondag 10 augustus:** Lekker gedoucht en ontbeten, we gaan een stukje verder naar Lochem. We zagen tijdens het fietsen dat daar een leuk haventje was naast de brug. Er is nog voldoende plaats, dus leggen we achterwaarts aan zodat de fietsen er makkelijk af kunnen. 's Middags fietsen we een mooie tocht en halen een paar boodschapjes bij Appie. Mooi op tijd bij de boot, er vallen een paar fikse buien, maar daarna is het weer stralend weer. Wim vangt hier veel vis, alleen ze zijn allemaal niet groter dan een centimeter of 5....



**Maandag 11 augustus:** Na het ontbijt (lekkere verse broodjes van Appie) stappen we weer op de fiets. Een mooie tocht, alleen iets te lang tegenwind terug. Weer mooi op tijd terug, 's middags weer een paar buitjes, daarna gelukkig weer prima weer! Het ligt hier niet heel rustig naast de brug waar veel vrachtauto's van en naar Friesland Campina gebruik van maken, dus we besluiten morgen maar weer verder te gaan.

**Dinsdag 12 augustus:** We halen meteen om half 9 boodschappen bij de Lidl, 3 supermarkten op loopafstand, wat een luxe! Om kwart over 9 vertrekken we, nagezwaaid door een paar gezellige Brabantse buurmannen, we moeten ze verderop maar vast waarschuwen dat zij er morgen aankomen! De burens uit Leeuwarden zijn al vertrokken. We tanken 59 liter diesel in Wierden, varen door de sluis bij Aadorp en meren na de sluis af. 's Avonds lopen we een rondje, in Aadorp weinig te beleven!

**Woensdag 13 augustus:** We fietsen een mooie tocht, shoppen tussendoor in Almelo en Wierden, raken dan de weg een beetje kwijt, maar het komt weer goed, alleen staat er 42 km op de teller, iets meer dan gepland.....

**Donderdag 14 augustus:** Om half 9 roepen we sluis Aadorp op dat we willen vertrekken richting Coevorden, of hij de brugwachters wil waarschuwen. Dat doet hij, het gaat van een leien dakje, als je aan komt varen gaat de brug al open, het gas hoeft er nergens af, behalve bij de laatste brug voordat we willen stoppen, hier niemand te bekennen, dus boot aan de kant gelegd en na een kwartiertje, ja hoor, de brugwachter. Na deze brug vinden we een mooi plekje

aan het kantje in de kom in de jachthaven van Gramsbergen en worden heel vriendelijk begroet door havenmeester Frans. We rekenen 9 euro af voor alvast 1 nachtje, douchen en stroom zijn gratis. Na een broodje gegeten te hebben wandelen we naar het dorp, de Plus is vlakbij, leuk dorpje. We drinken wat op een terrasje en zien op de terugweg bij de brug een bierbrouwerij annex café met terras, daar moeten we morgen maar eens wat gaan drinken vindt Wim. Als we terug zijn bij de boot besluiten we naar Hardenberg te fietsen naar de Kringloopwinkel aldaar, hebben we die alvast gehad, morgen de 2 in Coevorden maar. Erg leuk, paar leuke dingetjes gekocht en nog even over de rommelmarkt in het centrum gelopen. Op de terugweg krijgen we een buitje over ons heen, maar we schuilen een paar keer onder de bomen en komen redelijk droog weer aan in Gramsbergen. Wim besluit toch de voorpunt nog maar te verven, het lijkt nu lang genoeg droog te blijven..... Hij heeft die onderweg toen we helemaal alleen op de plas bij Opheusden lagen al uitgebikt, geschuurd, in de loodmenie en de Owatrol gezet, dan is het maar klaar!



**Vrijdag 15 augustus:** Vanmorgen op tijd op de fiets met een ommetje richting Coevorden. Daar aangekomen bezoeken we 2 kringloopwinkels, vinden gelukkig weinig:). In de stad kijken we even rond en besluiten dan via Duitsland terug te fietsen naar Gramsbergen, anders moeten we zo'n beetje dezelfde weg terug, dat is niet leuk. Het lukt zonder te verdwalen, was weer een mooie tocht vandaag van zo'n 30 km. Terug in Gramsbergen biertje gedronken op het terras bij de bierbrouwerij, was lekker volgens Wim. Als we een donkere lucht aan zien komen besluiten we maar snel naar de boot te gaan, we zijn nog geen 3 minuten aan boord als we een behoorlijke stortbui krijgen met zelfs hagel! De rest van de middag zitten we lekker op de kant en gaan even buurten bij de 3 buurmannen aan de overkant, die ook al in Lochem onze buurtjes waren. Ze gaan morgen tegelijk met ons verder om 9 uur wordt besloten. Op de Hoogeveense Vaart willen zij richting de Veenvaart en wij richting Hoogeveen. Het lijkt nu verder

droog te blijven dus naar de supermarkt voor wat laatste benodigdheden en wat sla en vlees voor de bbq. 's Avonds voor het eerst een film gekeken op de laptop.

**Zaterdag 16 augustus:** Tegen 9 uur vertrekken we met 4 boten naar de brug, helaas, de brugwachter is er nog niet ondanks de afspraak die we om half 9 nog gemaakt hebben. Om kwart over 9 is hij er wel en gaan we richting Coevorden. Alles gaat lekker, wij zijn de 2e in het konvooi, totdat in Coevorden na de 2e brug wij ineens iets in de schroef hebben wat er niet meer uit wil! Dus maar aangelegd in de gasthaven en de anderen gedag gezwaaid. Wim z'n zwembroek aan en ja hoor, er komt een behoorlijke berg plastic uit. Beter bij ons in de schroef dan bij één van de drie andere boten denken we dan maar, die schippers waren allen dik boven de 70..... Eén en ander geeft toch wel een hoop vertraging, zodat we na de Stieltjeskanaalsluis voor de brug liggen met dubbel rood zoals te verwachten was. Dus maar eerst geluncht en ff lekker rustig gezeten. Om 1 uur meteen draait hij weer en gaan we verder naar de Hoogeveense Vaart. Alles gaat verder voorspoedig, de bruggen gaan precies op tijd voor ons open, alleen bij de spoorbrug in Veenoord duurt het ietsjes langer. Uiteindelijk leggen we om 5 voor 5 aan bij Noordseschut, morgenochtend om 9



uur weer verder....

**Zondag 17 augustus:** Om half 9 schrikken we wakker, het dorpsfeest was nogal luidruchtig vannacht. We willen eigenlijk meteen om 9 uur door de sluis, dus ff opschieten! We kunnen er meteen invaren en na een praatje met de sluiswachter zetten we koers richting Hoogeveen. Er lag een schip na de sluis dat meteen met ons meegaat, ons op een gegeven moment inhaalt, sneller vaart maar uiteindelijk bij Meppel nog voor ons vaart..... Wij gaan de binnenstad van Meppel in en vinden een prima plekje. Het is snertweer, maar tussen de buien door lopen we toch lang genoeg de stad in om een tafeltje voor vanavond te reserveren bij een pizzeria vlakbij. 's Avonds eten we dus heerlijk bij pizzeria

Sardinia, een aanrader! Ze geven de rest van de week nog steeds snertweer aan, jammer, dus vanavond maar eens bedenken hoe en wanneer we verdergaan.

**Maandag 18 augustus:** 's Morgens boodschappen gedaan bij Aldi en Lidl, daarna door het sluisje, gelukkig is het even een half uurtje droog en richting Zwartsluis, langs Genemuiden en het Ganzendiep in. Het eerste stuk is behoorlijk heftig met wind en golven rechtstreeks op de kop, maar éénmaal de bocht om is het heerlijk rustig. We vinden een plekje bij Grafhorst, hier liggen we prima. 's Avonds nog even een rondje gelopen en lekker rustig geslapen, geen weg, geen langsrazende treinen, heerlijk!

**Dinsdag 19 augustus:** Om kwart voor negen gaan we richting Ganzendiepsluis, maar er zijn er meer die dat deden, dus in plaats van te gaan liggen dweilen gooien we de tank vol diesel bij WSV 't Koggeschip, kan maar weer gebeurd zijn. Als we weer bij de sluis aankomen hoeven we maar een kwartiertje te wachten en we kunnen erdoor. Stuurboord uit de IJssel op richting Ketelsluis. Het is lekker rustig weer, wel buien maar weinig wind gelukkig. Ook bij de Ketelsluis hoeven we maar even te wachten, gelukkig droog de sluis door, daarna op de Hoge Vaart krijgen we een gigantische stortbui..... We varen voorbij Biddinghuizen en zoeken een plekje bij een aanlegsteiger een km of 15 vóór Almere. En natuurlijk, daar ligt zowaar een boot uit De Lier. Lekker beetje gevist en gelezen, veel meer is hier immers niet te doen. Het is koud 's avonds, dit schijnt de koudste augustusdag in 30 jaar geweest te zijn, ach, maar vroeg naar bed.

**Woensdag 20 augustus:** Het zonnetje schijnt, misschien niet voor lang, maar toch. We maken schoon schip en vertrekken om 9 uur richting Almere. Om een uur of elf zien we een mooi plekje bij de roeivereniging, dat was de bedoeling dus dat komt mooi uit. 's Middags treffen we een vriendin die hier woont. We mogen bij haar lekker douchen en daarna gaan we de stad in, op naar de markt midden in Almere-Stad. We treffen haar ene zoon voor koffie in de stad en de andere met zijn vriendin ontmoeten we 's avonds tijdens het eten bij haar thuis. Na het eten en de koffie fietsen we terug naar de boot, het was een gezellige dag!

**Donderdag 21 augustus:** We vertrekken tegen 9 uur richting Almere-Haven. Bij de sluis aangekomen liggen er al 2 boten te wachten, dus moeten wij een schutting wachten, is niet erg, lang geleden dat we hier waren dus even rondgekeken. Na een half uurtje varen we het Gooimeer op en zetten koers richting Muiden. Valt toch nog tegen hoelang je daarover vaart, het lijkt zo'n

klein stukje.... De sluis in Muiden varen we zo in, dat gaat vlot. Ook de bruggen in Weesp draaien best vlot deze keer en we vinden een plekje in de buurt van de douches, kunnen we morgen zo weer op pad. 's Middags door het stadje gewandeld en toch weer nieuwe plekjes ontdekt en 's avonds eten we bij de Griek aan de Vecht, heerlijk!!

**Vrijdag 22 augustus:** Ca. kwart voor 9 gaan we richting de oversteek naar Driemond en tsjonge, wat treffen we het slecht! We varen maar een stuk mee met een binnenvaartschip en daarna 2 duwbakken, wat een golven laten die laatste achter zeg! Het duurt dus even voordat we kunnen draaien en eindelijk bij Driemond onder de brug door kunnen, die gelukkig snel opengaat! Pff, lang geleden dat we het zo slecht troffen hier. Verderop draaien de bruggen in Diemen lekker vlot en voordat we het weten varen we alweer op de Amstel. Het gaat lekker vlot, alleen in Vrouwenakker moeten we een minuut of 5 wachten bij de brug, maar daarna kunnen we weer verder. Ook de Tolhuissluizen kunnen we zo invaren. We gaan stuurboord uit de Drecht op, altijd mooi hier, zelfs nu de zwarte lucht vanuit het westen steeds meer onze kant op komt en ja hoor, regen, zelfs een enkele klap onweer. We gaan de ringvaart op en gaan bij Kaag-Dorp de Kagerplassen op. Ondanks het onweer boven ons hoofd en de regen vallen wind en golven gelukkig erg mee. Als we aanleggen bij de steiger op het Joppe, waar het verder leeg is, wordt het droog. Alleen 's avonds als we het eiland rondwandelen krijgen we nog een paar spettertjes. Hoewel ze het in De Lier bij de Gondelvaart niet droog houden, zo horen we.....

**Zaterdag 23 augustus:** Om kwart over 7 krijg ik koffie op bed en wordt meteen de motor gestart, iemand ruikt de stal geloof ik..... Als we langs Voorschoten varen krijgen we een flinke onweersbui over ons heen, maar verder houden we het droog, wordt het zelfs lekker zonnig. Dus al om kwart over 12 leggen we aan in onze haven! Onze vakantie zit er weer op, was lekker ontspannen en we hebben weer veel nieuwe dingen gezien.